

ΕΡΓΑΤΟΎΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 8160

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Αμέσως πριν το Πάσχα, η Olympic Handling (OH) απέλυσε άλλον ένα συνάδελφο λόγω «κατάργησης της θέσης» του.

Ο συνάδελφος Στάθης Σιδηρόπουλος, εργαζόταν σε άλλη εταιρεία του χώρου, και ήταν ενεργό μέλος στο σωματείο της παλιάς του εταιρείας. Κάποια στιγμή, η Νέα Ολυμπιακή άρχισε να τάζει μισθούς, παροχές και ασφάλεια εργασίας για να προσλάβει προσωπικό που θα αναλάμβανε το έργο των απολυμένων της παλιάς Ολυμπιακής.

Ο συνάδελφος, όπως και εκατοντάδες άλλοι, άφησε την παλιά του θέση και πήγε στην Ολυμπιακή, με όνειρα να εργαστεί αποδοτικά και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του για να προσφέρει κάτι καλύτερο στην οικογένειά του.

Όπως και εκατοντάδες άλλοι σαν κι αυτόν, βρέθηκε στο δρόμο εν μέσω κρίσης και ανεργίας 50% στον χώρο μας.

Όλοι είδαμε τις παράτες και τις τυμπανοκρουσίες που συνόδεψαν τη γέννηση της Νέα Ολυμπιακής. Πολλοί ενοχληθήκαμε που ο Εθνικός Αερομεταφορέας παρουσιάστηκε σαν ακόμη ένα brand name ενός ομίλου, πλάι σε γιαούρτια, τράπεζες και άλλα προϊόντα.

Δεν περιμέναμε όμως ότι η εταιρεία αυτή θα γινόταν παράδειγμα αντιεργατικής πολιτικής.

Σιγά σιγά, η εταιρεία ενεπλάκη σε επιχειρηματικά σχέδια που δεν είχαν προηγούμενο στο χώρο των αερομεταφορών.

Επιχειρησιακό Σωματείο δεν κατάφεραν να κάνουν οι συνάδελφοι, παρόλο που αρκετοί συμπεριλαμβανομένου και του Στάθη Σιδηρόπουλου το προσπάθησαν επανειλημμένα.

Και τελικά, η OH εξελίχθηκε σε Δούρειο Ίππο μιας εργοδοσίας ανάληπτης, απάνθρωπης και περαστικής όπως διαφαίνεται.

Η νομοθεσία, αλλά και η στοιχειώδης ηθική, απαγορεύουν ρητά στους εργοδότες να περιορίζουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα του προσωπικού. Παρόλα αυτά, όλο και

περισσότεροι γερμανοτσολιάδες που θεωρούν τον εαυτό τους στέλεχος παρανομούν στην πράξη.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να μην ξεχνάνε τη θέση τους. Είναι μισθωτοί, και οφείλουν να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό. Τόσο ατομικά, αλλά και συλλογικά.

Πρέπει όλοι να είμαστε ενεργά μέλη των επιχειρησιακών και κλαδικών σωματείων που μας εκπροσωπούν.

Ας αναδείξουμε όσα μας ενώνουν και όχι όσα μας χωρίζουν.

Ας αντιμετωπίσουμε το συνδικαλισμό με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης όπως αντιμετωπίζουμε την κρίση στην οικογένειά μας ο καθένας.

Ας προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τους συναδέλφους μας στην Ολυμπιακή και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και **να απομονώσουμε όσους έχουν πιθανόν παραπλανηθεί νομίζοντας ότι με την αντισυναδελφική στάση τους εξασφαλίζουν τα προνόμιά τους.**

Όλοι μαζί ας πλησιάσουμε τους συναδέλφους της ΟΗ και ας τους πείσουμε να ενταχθούν στα Σωματεία των Αεροπορικών Εταιρειών, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε αυτήν την εταιρεία, της οποίας η εταιρική υπευθυνότητα μας απογοητεύει συνεχώς.

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.



Το Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Μ

